



*Fjordgade 16, Hals*

### ***Pensionisten:***

*Når man har haft en landbrugsbedrift i 33 år som jeg var glad for, og et lykkeligt liv som aktiv landmand, så kan det være svært at vænne sig til at være pensionist.*

*Da vi flyttede ind på Fjordgade 16 i Hals var vi klar over, at nu måtte vi engagere os i lokalsamfundet.*

*Vi var begyndt at spille golf, og jeg blev valgt i golfklubbens bestyrelse og i golfklubben fik vi hurtigt mange venner.*

*Jeg blev opfordret til at stille op som kandidat ved menighedsrådsvalget og blev valgt til formand. Her fik jeg mange udfordringer. Der var behov for et nyt sognehus, - kirken trængte til at blive renoveret, - der var behov for en forbedring af kirkegårdens driftsøkonomi, - kirkedigerne trængte til en renovering og kirkens omgivelser trængte til ny belægning.*

*Det er formandens opgave at skaffe politisk opbakning i menighedsrådet, og økonomiske bevillinger fra de kirkelige myndigheder, til den slags projekter.*

*Det lykkedes i de år jeg var i Hals menighedsråd at få gennemført, - eller igangsat, de fleste af ovennævnte projekter. Det gav mig meningsfyldt og spændende arbejde i de første 14 år jeg var pensionist.*

*Birgitte etablerede en bridgeklub i Hals sammen med venner fra golfklubben. Birgitte var formand i 12 år og vi har haft mange gode timer med bridge i klubben, og i hjemmene sammen med vores private vennekreds.*

*Derfor føler vi at i Hals, - i vores hus ved fjorden, - byen med de mange aktiviteter for os der har forladt arbejdsmarkedet, der er det et godt sted at bo og være pensionist. Og den periode af mit liv er grundig beskrevet i mine ERINDRINGER.*

*BS.*