



OM BENT.

Jeg har haft en utrolig spændende tilværelse og har ofte lovet mig selv, når jeg oplevede spændende situationer, at jeg engang når jeg fik tid, vil forsøge at skrive en beretning om mit liv, og om det jeg fik lov at opleve. Da jeg i 2000 blev pensioneret blev der god tid til den slags tidsfordriv. Der er sikkert mange der har det lige som mig, men når jeg har følt trang til at skrive mine ERINDRINGER i et manuskript til en bog så er det fordi, at i forhold til de forudsætninger jeg havde, - med en meget beskeden skoleuddannelse der foregik under krigen hvor den tyske besættelsesmagt, i en lang periode lagde beslag på skolebygningerne, - så er det helt utroligt, at jeg af mine kollegaer inden for mit erhverv, fik så mange store og ansvarsfulde opgaver tildelt, som indebar en spændende tid med mange oplevelser.

Bogen var i første omgang tiltænkt mine børn, børnebørn og oldebørn som jeg håber vil have interesse for at læse det jeg har skrevet ned. Jeg føler faktisk, at i de år jeg var optaget af mit arbejde som organisations politiker, da brugte jeg alt for lidt tid til at snakke med mine børn og børnebørn. En Far og bedstefar skal jo fortælle om det han har oplevet. Jeg håber at det jeg nu har skrevet kan være med til at tegne et billede for mine efterkommere, af mig selv, - af den tid, og af de mennesker der levede i den periode hvor jeg fik lov at leve en meget aktiv og spændende tilværelse, med stor indflydelse på forholdene inden for det erhverv, og den branche jeg repræsenterede.

BS.

